

Heer Uw woord geeft vertroosting en bevrijding !



Vroom aandenken aan het leven van
MEVROUW

**Maria, Celina
VAN DER PUTTEN**

Weduwe van de Heer
Germain VAN CANEGHEM

Geboren te Bavegem op 4 mei 1906.
Overleden te Oosterzele op 1 september
1982. Gezalfd met het H. Ziekensakrament en
de Pauselijke Zegen.

De families VAN DER PUTTEN, VAN CANE-
GHEM, WYNDAELE en SCHEIRLINCK,

**danken U voor de blijken
van deelneming en gebed.**

«Als ik ben heengegaan en een plaats voor U bereid heb, kom ik terug om U op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben» (Jo 14).

Deze evangeliewoorden houden de kristelijke betekenis in van sterven. Leven is voor de gelovige mens de dagelijkse toenadering naar de grote Ontmoeting.

Bij het afsterven van deze dierbare overledene, is het niet de droefheid zozeer maar wel de dankbaarheid om al het mooie in dat leven. Deze moeder heeft haar zorgen gekend ; werkzaam en ijverig was zij voor de groei en het welzijn van haar gezin. Beproevingen bleven haar niet gespaard, enkele weken geleden werd haar zoon ten grave gedragen, weken verbleef zij in het ziekenhuis.

Moge God haar genadig zijn, zoals wij allen zijn genade en barmhartigheid nodig hebben, en haar belonen voor haar levensinzet voor haar naaste. Moge zij thans eeuwig gelukkig zijn.

Goede kinderen en familie, ik ben u dankbaar voor de vele zorgen die ik van u mocht ondervinden. Blijf mekaar bijstaan en helpen. Gedenk mij in uw dagelijks gebed en wekelijkse H. Mis ; daardoor blijven wij met elkaar verbonden in de Heer.

Maria, Moeder van alle kristenen, bid voor ons.

Drukkerij DE AS - Heistraat 55, Oosterzele
Begr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47