

“ Ik ben de Verrijzenis en het Leven. ”



Liefdevol en vroom aandenken aan  
Mevrouw

**MARIE-LOUISE  
VANDERPUTTEN**

echtgenote van  
de heer ALBERT VAN WIJNENDAELE  
geboren te Deux-Acren  
op 16 oktober 1914 en godvruchtig overleden  
te Geraardsbergen op 10 januari 1984,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der  
zieken.

De Families

VANDERPUTTEN  
VAN WIJNENDAELE  
DEMORRE  
BROECKAERT

danken u oprecht voor de blijken  
van genegenheid en deelneming in hun  
rouw en voor uw vroom gebed.

Dankbaarheid en droefheid vervullen ons hart.  
Dankbaarheid om alles wat moeder ons  
meegegeven heeft, om haar liefdevolle zorg,  
om haar woord en voorbeeld, om haar jarenlange  
dienstbaarheid in Covda.  
Droefheid om haar vroegtijdig heengaan, waar wij  
met al onze toewijding en liefde machteloos  
stonden tegenover een onverbiddelijke ziekte.

Maar in de troostvolle woorden van de Heer  
“Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij  
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”, heeft  
zij de kracht gevonden om haar levensweg  
te gaan ten einde toe, in volle overgave aan  
Gods wil ... ook toen het een ware kruisweg was  
geworden.

Gelovig sterven is immers afscheid nemen van de  
tijd, niet van het leven. Gelovig sterven is het  
ene mysterie verlaten om het andere in te gaan.  
Het is op het woord van Jezus de hoop  
verwisselen voor de zekerheid dat God liefde is.

“Almachtige God en Vader, in uw barmhartigheid  
bevelen wij onze echtgenote en moeder. Moge  
zij bij U de beloning vinden voor al het goede  
dat zij met uw genade tot stand heeft gebracht,  
en vergeving voor elk menselijk falen.  
Breng ons allen eens thuis in uw vrede en  
vreugde voor goed, door Christus, onze Heer.”

druk pauwels