



VROOM AANDENKEN AAN

Juffrouw

Nadine VANDER PUTTEN

17-5-1969 - 7-7-1986

dochter van **Sylvain en Christiane**
VANDER PUTTEN - VAN RIET

Een meisje van 17...

Een jong, openhartig, vrolijk en moedig meisje. Ze bracht ons jeugd op haar eigen en aparte manier. Ze was de lieveling van onze familiekring en geliefd door vrienden, vriendinnen en kennissen. Ze was fier op haar vader van wie ze zo dolveel hield. Op een ontroerende manier was ze steeds bereid iedereen te helpen. Met een toegewijde liefde hield ze van haar grootmoeder zoals ons NENEN van haar.

Ze hield van het leven. Nochtans heel jong kende ze al vele tegenslagen. Van bij de geboorte moest ze vechten tegen een vijandige ziekte, maar ze zette door en overwon, tot opeens...heel onverwachts, op het einde van een gelukkige en blijde dag de dood haar toch versloeg. Heer, neem haar in Uw beschermende armen en geef haar ziel een goede thuis. Geef sterkte aan en bescherm onze zo diepbedroefde grootmoeder.

We missen u zo erg, Nadine, deze leegte is niet te verwoorden. Bid en waak over ons vanuit Gods Rijk, met je steeds verwarmende liefde.

Op je kamertje hangt deze spreuk : "Tijd is niets. Wat je ermee doet telt."
Jouw tijd was kort, maar je hebt ons zoveel gegeven en geleerd.

Wij buigen ootmoedig. Het zij zo.

De families VANDER PUTTEN
VAN RIET
DE GLAS
MATTHIJS

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebed.

Rouwond. Andries

van de maele