

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.

†

Gedenk in uw vroom gebed
de heer

HUBERT VANDERPIJPEN

*zoon van
GUSTAVE en LOUISE DESMECHT.*

Hij werd geboren te Bever op 9
april 1944 en onverwachts naar zijn
Schepper teruggeroepen te Viane
op 16 april 1986, begeleid door het
gebed der kerk.

Uw gebed is een zinvolle hulp voor onze
dierbare overledene en uw deelneming
een ware troost voor ons.

*Hiervoor danken de families
VANDERPIJPEN en DESMECHT.*

Begraf. Collier-De Taeve Karkoolstr. 2. Moerbeke (054) 41 35 00

Heer God,
in elke mens hebt Gij
de drang gelegd naar geluk,
geborgenheid, levensvervulling.
Op sommige momenten van ons bestaan
kennen wij die geborgenheid
door ons mens zijn met elkaar.
Doch zo dikwijls voelt een mens
zich alleen en kwetsbaar.
Die onvoldaanheid en kwetsbaarheid
heeft ook Hubert ervaren
niettegenstaande de zorg
en toewijding van zijn ouders.
Dikwijls moet een mens alleen
zijn weg gaan en kan hij
zo moeilijk spreken
over alles wat hem beknelt.
Wees Gij nu zijn toevlucht, Heer,
en laat Uw geluk openbloeien in hem.
Wees Gij de troost van zijn vader
en van allen, die treuren om hem.
Amen.

Druk. De Naver. Heuvelstr. 63a. Moerbeke T. (054) 41 28 66