

*'k Heb de lente van het leven,
niet de zomer meegeleefd.
(G.G.)*



Gij, die haar gekend en gewaardeerd hebt,
blijf liefdevol en dankbaar gedenken
in uw gebed

Mevrouw

Ann VANDERROOST

Ze kreeg het levenslicht te Ninove op 3 mei 1967.

Ze verbond zich in liefde
met **de Heer Paul Vuylsteke**.

Ze is ingegaan in Gods blijvende heerlijkheid
te Geraardsbergen op 19 mei 1996 en zal rusten
in het familiegraf te Outer.

*Gelovig, gul gastvrij, blij glimlachend,
nooit aan zichzelf denkend, dankbaar,
attentiefol voor iedereen
was ze een "zon" in het leven van
zovelen*

*Wij kunnen enkel dank zeggen voor al
wat ze was, voor al wat ze voor ons
betekende.*

*Uit haar leven kunnen en moeten wij de
kracht putten om verder te leven.
En om die kracht bidden wij haar*

Haar echtgenoot en de familie danken U voor
uw gebed en uw meevoelen.