

Zalig de doden die in de Heer sterven.



TOT EEN BLIJVEND EN TROOSTEND
AANDENKEN AAN

Mijnheer

EMIEL VAN DE ROY

geboren te Geraardsbergen de 25 december 1886,
en aan zijn echtgenote

Mevrouw

Helene VAN DER ZWALMEN

geboren te Geraardsbergen de 24 juni 1887,

beiden er vroom in de Heer ontslapen
de 12 november 1957,

gesterkt door al de Genademiddelen van
onze Moeder de Heilige Kerk.

God liet hen, als twee boomgewassen,
gesteund d'een op den andre staan,
en lief en leed zoo zeldzaam passen
dat geen verschil ooit kon bestaan.

Zij leefden, stierven, oud van dagen,
aanschouwde ik 't eeuwig leven niet ;
zij zijn bij God : 't was Zijn behagen
al dat Hij wilde 'et zij geschied !

Guido Gezelle.

DE FAMILIEN

VAN DE ROY
VAN DER ZWALMEN
VAN WAEYENBERGH
DESMET

ZEER GEVOELIG AAN DE GENEGEN BLIJKEN
VAN INNIGE DEELNEMING BETOOND IN
HUN PIJNLIJKE ROUW, MAAR VOORAL
GETROOST DOOR DE VURIGE GEBEDEN
VOOR DE DIERBARE AFGESTORVENEN
MIJNHEER EMIEL VAN DE ROY
EN MEVROUW
HELENE VAN DER ZWALMEN

BEDANKEN U VAN HARTE.

Drukkerij Pauwels.