

Voor uw getrouwen, Heer, wordt het leven omgezet en niet ontnomen. [Praef. Overl.]

✚ **ZALIG AANDENKEN**
aan den **Eerwaarden Heer**
BASIEL VANDERSCHELDEN,

leraar van de 5e latijnse aan het Sint-Vincentiuscollege te Eekloo,

proost der K.S.A., — Zondagonderpastoor te Kaprijke,
geboren te Zwijnaarde den 26en April 1919,
priester gewijd te Gent den 19en Juni 1943,
overleden te Wannegem-Lede den 11en November 1949
gerestitueerd door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk
en den Pauselijken Zegen.

Als zoon uit een rasecht, kroostrijk, fier en Vlaams landbouwersgezin had de dierbare overledene al de gaven meegeërfd welke men daar zo levendig vindt.

Van Vader en Moeder had hij die mannelijke, gedegen godsvrucht en liefde tot O.L.Heer welke de beste priesters als tarwe uit zwaren grond doet groeien.

Zoals zijn thuis voor elk die er kwam een vriendenhuis was, zo was zijn hart voor iedereen met wien hij omging een vriendhart. Jovialiteit en opgeruimde gezelligheid was zijn eigen karaktertrek.

Van huis uit had hij geleerd dat werk alleen een mens adelt. Als leraar, K. S. A.-proost en helper in zoveel parochies heeft hij, meer dan zijn plicht was, dit principe in werkelijkheid omgezet en zijn studenten in 't hart geprent.

Dierbare Vader en Moeder, Broers, Zusters en familie, uw zoon, broer, oom en kozijn op wien ge terecht zo fier gingt, is U niet ontroofd. Zijn gekende "liefde en zorg om thuis en familie" zet hij van uit den Hemel verder en in geest is hij meer dan ooit bij u. Kort, al te kort was zijn leven in schijn. Voor O. L. Heer nochtans was het tijd en meer dan verdienstelijk. Hij nam hem, onverwachts misschien voor U. Zijn Wil geschiede.

Dierbare confraters in 't Priesterschap, vrienden en broers uit denzelfden "thuis" te Eekloo, beste jongens, studenten en oudstudenten aan wien hij de volle maat van zijn gaven schonk en van wien hij tot op zijn ziekbed droomde, zegt niet alleen dat zijn sympathieke verschijning altijd voor uw geest zal blijven maar toont het ook door uw blijvend *memento* in H. Mis en gebed.

Maria, Koningin der Priesters, bid voor hem.

Mijnheer en Mevr. Jérôme VANDERSCHELDEN-DE PRAETERE zijn ouders
Mijnheer en Mevrouw Gilbert PAEME-VANDERSCHELDEN & kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Edgar PEDE-VANDERSCHELDEN en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Gerard VANDERSCHELDEN-GOEMINNE,
Mejuffer Bertha VANDERSCHELDEN,
Mijnheer Octaaf VANDERSCHELDEN, zijn broeders, zusters, neef en nichtjes
De familien Vanderschelden-De Vos, De Praetere-Vanden Avenue,
Z.E.H. R. WILLEMS, Superior, de Weleerwaarde H.H. Leraren en de leerlingen van het St Vincentius-College te Eekloo,
Z. E. H. L. DE VOS, pastoor-deken en Wel. E. H. L. HOSTE, onderpastoor te Kaprijke

danken U innig om uwe gebeden
en blijken van kristelijke deelneming.

Drukt. G. Meirschaut Kruishoutem Tel. 100