

«Een goed christen is een goed parochiaan».  
(Kard. Mercier)



Levend in geloof tot God  
en in liefde voor haar dierbaren  
is de eeuwige vreugde ingegaan

MEVROUW

**Clara Alma  
VANDER SCHELDEN**

weduwe van  
**de heer Edmond ROMAN**

geboren te Petegem op 8 maart 1889 en in  
het O. L. Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde  
vol vertrouwen naar het Vaderhuis over-  
gegaan op 7 oktober 1974. Gesterkt door de  
HH. Sacramenten en de Apostolische zegen.

Lid van de confrerie van het H. Sacrament  
en de H. Amandus.

Heer, samen met onze dierbare dode  
danken wij U voor dit lange, gezegende  
leven; voor de vele gaven van het hart,  
geest en gemoed die zij van U ontving en  
die zij zo mild en vrijgevig heeft opge-  
bruikt voor al wie haar ooit was toever-  
trouwd.

Clara heeft als huisvrouw en moeder  
haar toebedeelde taken volkomen volbracht.  
Ze wist het goede van het kwade te on-  
derscheiden. Ze was nog iemand van de  
oude, goede tijd maar stond begrijpend  
voor al het schone en nieuwe. Ze hield  
van haar gezin en de laatste woorden wa-  
ren een roepen naar haar kinderen en  
kleinkinderen waarover ze zo fier was.

Als vrome christelijke vrouw leefde ze  
diep-overtuigd de haren en medeparochia-  
nen voor, wat zij anderen dagelijks voor-  
hield. Ze hield van haar parochiekerk en  
zo lang haar de krachten waren toegeme-  
ten woonde zij iedere zondag de Eucha-

ristieviering bij. Ze was bewust van de  
komst van de Heer en verwachtte met een  
gerust gemoed zijn komst, onbevreesd voor  
de dood. Als een wijze en sterke vrouw  
had ze orde in haar leven gesteld. Zo ie-  
mand moet niet vrezen.

Nu staan we samen rondom het dode  
lichaam van deze goede moeder die ons  
zo lief en dierbaar is. Haar heengaan doet  
ons pijn, maar door onze droefheid heen,  
blijven wij vasthouden aan ons geloof, dat  
onze God geen God van doden is, maar  
een God van levenden.

Moeder, gij waart gevoelig voor dank,  
maar uw hart was ook dankbaar. Daarom  
blijven wij op uw voorspraak rekenen :  
uw kinderen en allen voor wie gij zelf zó  
goed waart en die goed waren voor U in  
het lijden en beproeving. Vergeet de uwen  
niet, begeleid ons naar het eeuwig samen-  
zijn rond de verrezen Heer.

Dierbare familie, ik verlaat U voor een  
tijd, straks zijn wij weer bijeen. Intussen  
onderhoud de band van liefde door uw  
dagelijks gebed.

H. Amandus, bid voor haar !

---

De Heer en Mevrouw Maurice Roman-Van  
Welden, kinderen en kleinkinderen,  
De Heer en Mevrouw Daniël Beghin-  
Roman, kinderen en kleinkinderen,  
De Heer en Mevrouw Frans Antrop-Roman  
en zoon,  
De Heer en Mevrouw Albert Vande Popu-  
liere-Roman, kinderen en kleinkinderen,  
De Heer en Mevrouw Jozef Maes-Roman,  
kinderen en kleinkinderen,  
De families Vander Schelden-De Coninck  
en Roman-De Merlier,

**danken voor de blijken van deelneming.**

---

vandevelde