

†

ZALIG AANDENKEN

aan Mevrouw

Hilda VANDERSCHULDEN

echtgenote van de Heer

Edgar PEDE

geboren te Zwijnaarde op 10 juli 1910 en godvruchtig overleden te Gent op 11 december 1984, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Voorzitster van KVLV.

God onze Heer, wij danken U voor de genade een goede moeder te hebben gehad. Wellicht is dit de grootste die een mens kan te beurt vallen.

Zij was een beminlijke vrouw, bezielde door een diep en overtuigd geloof in God en in haar medemens; beginselvast, maar tevens mild in onbegrensde dienstvaardigheid.

Haar vlijtig leven was heel en al gebed, zorg en toewijding aan echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Geen offers waren haar te groot, want in haar hart verborg zij rijke schatten van ware moederlijke.

Haar verbondenheid met de natuur lag mede aan de basis van haar steeds blijgezind gemoed en optimisme. Zelfs na het pijnlijke verlies van haar zoon vond zij nog voldoende levenskracht zich in te zetten voor de anderen. Die zelfverloochening en altruïsme waren het geheim van haar onuitputtelijke levensmoed.

Het viel haar dan ook zeer zwaar plots inactief te worden door ziekte. Het vooruitzicht niet meer te kunnen leven voor anderen was voor haar een zware morele belasting en beproeving, welke zij nochtans met oneindig veel moed en in geloof heeft gedragen.

Oprechte dank aan alle familieleden, vrienden en kennissen die haar tijdens haar lange lijdensweg zoveel vriendschap en genegenheid betuigden.

Mocht haar beeld van innige goedheid en geloof een blijvende herinnering en toonbeeld wezen voor ons allen.

Moge de Heer haar nu totaal vervullen met zijn oneindige liefde.

*Wij danken U, die in dien stillen stoet,  
Het stoffelijk overschot van moeder hebt gegroet,  
Die, biddend met ons mee of uit genegenheid,  
Vóór 't lastig scheiden, nog bij haar gekomen zijt.*

*De familie.*

drukk. de bleeckere, oudenaarde