

De weg van het Kruis is de weg naar het leven.

✠ BID VOOR DE ZIELERUST  
van de Heer

## Jérôme VANDERSCHELDEN,

echtgenoot van Mevrouw  
**ZULMA DE PRAETERE,**

geboren te Bevere-Oudenaarde de 28 Januari 1882,  
en zeer godvruchtig overleden te Wannegem-Lede  
de 3 Maart 1955, voorzien van de H.H. Sacramenten  
der stervenden en den Apostolischen Zegen.  
Voorzitter der Kerkfabriek St Machutus en de C.O.O  
Lid van verscheidene Godvruchtige en andere  
Genootschappen.

Wie getuige is geweest van het onmetelijke lijden en de dood van deze eerlijke en wijze man, van die goede en trouwe echtgenoot, van die kristelijke vader, die een zoon Priester schonk aan de Heer, en die zoon zo smartelijk vroeg zag heengaan; wie met deze gewetensvolle Voorzitter van de Kerkraad mocht meewerken aan het geestelijk welzijn van de parochie, alwie hem gekend heeft als een man vol arbeidslust en arbeidskracht, joviaal en altijd gereed om dienst te bewijzen, voor al dezen rijst wellicht de vraag op: hoe kon een zo verdienstelijk mens zo veel te lijden hebben?

Wie niet geloof in God en in het verlossende lijden van onze Zaligmaker, heeft geen antwoord op deze vraag.

Alleen het geloof in een eeuwige rechtvaardigheid, in een beloning die niet van deze wereld is, alleen het geloof in de verlossende en zuiverende kracht van alle lijden omwille van de lijdende Christus, dat geloof alleen geeft ons een antwoord op die kwellende vraag, brengt troost en opbeuring voor wie in dit tranendal nog leeft.

De achtbare overledene die deel had in het lijden van de Verlosser, deelt nu in Zijn geluk, in Zijn glorie en heerlijkheid, en dat... voor eeuwig!

Dierbare echtgenote, beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw liefderijke zorgen. De Loner van alle goed zal ook dit niet vergeten. — Troost u in de opbeurende woorden van het geloof en bidt voor mij in uwe dagelijkse gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U (300 d.)



Om uw gebeden en bliken van medevoelen, ons betuigd in het pijnlijk verlies dat ons heeft getroffen, bij het afsterven van onze dierbare echtgenoot, vader en bloedverwant,

**De Heer Jérôme VANDERSCHELDEN**

danken wij U zeer hartelijk.

**DE FAMILIE.**

.....  
Uitg. J. Colpaert, Wannegem-Lede