

*De enige rechtvaardigheid in de wereld is
dat allen zullen sterven*

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Marc Vander Schelden

**echtgenoot van mevrouw
LUCIENNE REUBRECHT**

geboren te Mater op 14 januari 1922
en thuis plots overleden te Oudenaarde
op 1 september 1987.

Ere-directeur bij het Hoofdbestuur
van het Ministerie van Sociale Voorzorg.
Commandeur in de Orde van Leopold II

Wij danken U, Heer

Voor deze mens die zo nabij en dierbaar was
en die nu plotseling is weggevallen uit onze wereld.

Wij danken U voor alle vriendschap
die van hem is uitgegaan en
voor alle goedheid die hij beleefd heeft.

Wij bidden u

dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan,
dat wat hij geleefd en gedaan heeft
ten goede zal komen aan deze wereld,
en dat hij in alles waarin hij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken.

Wij bidden U
dat hij voort mag leven
in zijn naastbestaanden,
in hun hart, in hun gedachten
en in hun geweten.

Mogen wij in deze samenhangigheid
de belofte herkennen
dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.
naar Huub Oosterhuis, uit : Bid om vrede.

Namis : vrijdag, 25 september te 18.30 uur.

Mevrouw Marc Vander Schelden-Reubrecht,
De Heer en Mevrouw Guy Vander Schelden-Langie,
De Heer en Mevrouw Yves Vander Schelden-Van Coster
Mevrouw Jerome Reubrecht-Falesse,
De families Vander Schelden, Vanderhaeghen,
Reubrecht, Falesse.

danken U om uw blijken van medeleven.