

+

IN ONZE KRISTELIJKE HOOP
BIDDEN WIJ VOOR

ALFRED VANDERSCHUEREN

weduwnaar van Angèle VANDERMEEREN,

geboren te Everbeek op 31 mei 1895 en
godvruchtig overleden te Maarkedal op
13 oktober 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Er is een goed mens gestorven ». Dit
oordeel is het schoonste wat overlevenden
omtrent deze afgestorvene kunnen uitbren-
gen.

In vrede en rechtvaardigheid heeft hij
geleefd. Zijn dierbaar testament van vlijt
en edelmoedigheid zal ons een voorbeeld
blijven in ons leven. Het zijn allemaal klei-
ne dingen, maar die op de dag van het
afscheid tellen en beloofd worden. Wij dan-
ken U vader, om uw leven, om uw voorbeeld
dat g'j ons hebt gegeven.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen,
zoveel liefde hebben wij met elkaar gedeeld,

geef mij voort uw bede en moge God U
heïpen en steunen.

Beste familie, vrienden en kennissen, dank
voor uw genegenheid en ook U vraag ik
een gebed en gedachtenis voor mijn ziele-
rust.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust en vrede.

Namis : zondag 30 oktober 1983 om 10 u.

De families :

VANDERSCHUEREN, VANDERMEEREN,
WAYENBERG, WAYENBERG,

danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen A. Marroyen, Brakel