

Wees waakzaam! De Mensenzoon komt op een uur dat gij het niet verwacht.



Gedenk in een gelovig gebed

DE HEER

August VAN DER SCHUEREN

geboren te Everbeek op 18 februari 1899 en rustig overleden te Brakel-Parike op 1 april 1979, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

Aan ijverige werkzaamheid heeft deze overleden man steeds een diepe geest aan geloof gepaard. Niet spectaculair, maar niet minder gemeend, heeft hij zijn medemens geholpen. Hij stond er op zijn hoeve ten dienste te stellen van jeugdige mensen.

Zijn rustige oude dag werd wel eens verstoord door moeilijkheden met de gezondheid, maar — realist als hij was — heeft hij dit met geduld en gelatenheid verdragen; welwetend dat de weg van het lijden, de weg is van de Heer, de weg die leidt naar de verheerlijking.

Reeds zag hij verlangend uit naar de komst van Jezus in de Kommunie van de Hoogdag der zieken. God heeft hem nu zelf uitgenodigd. Maria, tot wie hij zo dikwijls heeft gebeden, zal hem nu begeleiden.

Beminde zuster, in dit huis hebben we zoveel jaren samen geleefd en met elkaars steun van onze oude dag genoten. De dood stelt daar nu plots een einde aan en stemt U tot droefheid. Luister nu echter naar de hoopvolle woorden van Jezus: « Uw broer zal verrijzen ». Zo blijven wij in gedachten samen tot wij met al onze geliefden eens samen zijn bij de Heer.

En gij allen, dierbare familie, vrienden en kennissen, vergeet mij niet in uw gebeden.

De families VAN DER SCHUEREN, DE VOS,
VAN NIEUWENHOVE,

danken U voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel