

De Heer had ze ons gegeven, de Heer heeft ze ons ontnomen: zijn H. Naam zij gezegend. Job. 6



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Bertha Vanderschueren

weduwe van
RENÉ VERCLEYEN

geboren te Everbeek, den 13 Mei 1900 en overleden
in de kliniek te Opbrakel den 19 Maart 1945.
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.



Werkzaam en met zorg heeft zij haar dagen in de vrees des Heeren overgebracht; daarom is zij in vrede gestorven. Job. 8.

De smarten en ellenden heeft zij met verduuldigheid geleden en den dood heeft zij zonder angst aanschouwd. Hebr. 12, 6

Groot zullen voor den Heer wezen de verdiensten van hen, die hun kinderen met zorg hebben opgevoed.

H. Hier.

Moeder heeft ons verlaten en na God was zij onze eenige troost en onze geleidster in het pad der deugd. Haar lessen en haar zuchten zullen wij niet vergeten.

H. Bas.

Duurbare kinderen, moeder, broeders en zusters, wij hoopten elkander nog lange jaren gelukkig te kunnen maken, God heeft het anders geschikt. Bidt voor mijn ziele-rust en wij zullen elkander voor eeuwig terugvinden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Druk. Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde
moeder, dochter, zuster, schoon-zuster, tante, nichte
en bloedverwante

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën **VANDERSCHUEREN - WAYEN-
BERG, VERCLEYEN en FLAMAND,**