

« Heden ik, morgen gij. »



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## **Bertha VAN DER SCHUEREN**

geboren te Nederbrakel op 18 december 1898  
en godvruchtig overleden te Brakel op  
14 december 1981.

gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

---

De eenvoudigen van hart hebben bij U een speciale plaats, Heer. Daarom vertrouwen wij op uw goedheid bij het afsterven van iemand die ons zo dierbaar was en nog steeds is. Wij zullen van de overledene altijd de herinnering bewaren van een goed mens.

Bertha wist de vreugden van anderen te delen, maar hielp ook haar medemensen de pijnen en lasten te dragen. Bij de Heer vond ze troost en opbeuring in het gebed en de H. Eucharistie. Als kristen heeft ze haar lijdens met dat van de Heer verenigd en zo heeft het een eeuwige waarde gekregen voor haar en haar geliefden.

We willen nu onze gebeden voegen bij die van de kerk en de Heer vragen haar te willen opnemen in zijn eeuwige nabijheid.

Heer, geef aan Bertha en aan al onze overledenen de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hen verschijne.

### De families

VAN DER SCHUEREN,  
LAUWERS,  
SIMOENS,

danken U oprecht voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

---

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel.  
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel