



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

MEVROUW

Camilla VAN DER SCHUEREN

weduwe van de Heer Jozef VAN OORTEGEM.

Zij werd geboren te Michelbeke op 13 mei 1896 en overleed godvruchtig te Brakel-(Nederbrakel) op 5 oktober 1982.

Zoals niemand verwacht dat het de komende nacht zijn beurt zal zijn, zo kon maandag niemand vermoeden dat Camilla haar nacht inging die schijnbaar geen einde heeft. Doch is het voor haar de eeuwige dageraad geworden.

Camilla heeft een hoge leeftijd mogen bereiken als de kroon op een schoon leven. Uit haar fijne glimlach straalde ware goedheid en vriendelijkheid. Haar geluk om een bezoeker of een dienst kon men merken aan het gastvrij onthaal en de mildheid waarmee ze eenieder bejegende. Niettegenstaande haar leeftijd was ze zeer ontvankelijk voor de

vreugden en zorgen van de jonge mens. Dit alles werd gedragen door haar diep kristelijk geloof. Nu is Camilla stil en ongemerkt, zoals het steeds haar hartewens is geweest, van hier mogen heengaan.

Voor allen die achterblijven, komt er een zeer grote leemte in hun leven; de zorgende nabijheid van moeder zullen ze moeten derven, op haar raad en aanwijzigingen zullen ze niet meer kunnen rekenen. Maar zoals ze in haar leven veel gebeden heeft voor haar geliefden zo zal ze het nu verder zetten maar voor de troon van de eeuwige God.

De families :

VAN DER SCHUEREN, VAN OORTEGEM,
D'HAeyer, LODENS,

danken U voor de kristelijke deelneming.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel