

Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles ... en tevreden sterven.

LIEFDEVOL
EN VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Elfrida
VAN DER SCHUEREN**

echtgenote van de Heer
Jules EECKHOUT

geboren op 3 oktober 1914 te Michelbeke
en plotseling thuis overleden op 19 juni 1990,
gezalfd met de H. Olie « In extremis ».

†

De Heer Jules EECKHOUT,
kinderen, kleinkinderen en familie,
danken U voor uw gebeden
en deelneming in hun diepe rouw.

Uitg. : b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Je zegde het niet vaak en zeker niet met grote woorden, maar dat je veel van ons hield, vertaalde je in talrijke kleine, tedere dingen...

In elk potje konfituur, in elk handwerkje dat je voor ons maakte stak een stukje van je hart.

Welke wonderlijke kracht schuilde er toch in je vingers, om de geraniums en de vlijtige liesjes te doen bloeien zoals nergens anders, of om van de zondagse bijeenkomsten telkens een feest te maken ?

Omdat je wist dat alles goed was zoals het was..., heb je, heel stil en onverwacht, diep gelovig, jouw zorgend leven dankbaar weer in Zijn handen teruggelegd.

Daar waar je bent zal je steeds van ons blijven houden. Je liefde zal ons nimmer van mekaar scheiden.