

Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij
gelooft zal leven ook al is hij gestorven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Elvire Van Der Schueren

geboren te Everbeek op 16 februari 1902 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen in
de Heilig Hartkliniek op vrijdag 21 maart 1986,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

de families

VAN DER SCHUEREN, DE VOS,
VAN NIEUWENHOVE,

danken voor uw medeleven en voor uw
vroom gebed.

Als zonneschijn in het voorjaar is ons aardse
geluk begrensd. Zalig de mens die de hemel
niet uit het oog verliest en moedig zijn plicht
vervult.

In dit geloof heeft onze overledene geleefd.

Maria tot wie ze zo dikwijls heeft gebeden,
was haar voor deze opdracht een ware steun.

Zij had het geluk een hoge ouderdom te
mogen bereiken. Toch viel het haar zwaar,
haar vertrouwde omgeving te moeten verlaten,
wanneer het met haar gezondheid niet meer
zo best ging.

Haar laatste levensdagen mocht zij door-
brengen, omringd door de grenzeloze toewij-
ding van haar familie, en de nooit aflatende
zorgen die zij in haar nieuw tehuis "Dender-
oord" mocht ervaren.

Hemelse Vader schenk haar het eeuwig leven.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel