

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mejuffrouw

## Emma VAN DER SCHUEREN

geboren te Michelbeke op 21 september 1891 en godvruchtig overleden te Gent in de Kliniek van de H. Familie op 14 maart 1975, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De Heer Jezus zegt : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven ».

Na een lang leven op aarde overschreed Emma de drempel van de dood, kwam terecht in het volle leven : het leven van de vervulling bij God... en ontmoette terug haar zuster Marie die voor enkele maanden overleed.

Schoon en voorbeeldig was haar leven, waarover de vrede lag van de ware kinderen Gods. Gesproken uit een christelijke familie, had zij een diep geloof, volgens hetwelk zij steeds geleefd en gehandeld heeft. Met drie gezusters samen vormden zij lang een kern van christelijke beleving. Wie Emma kende hield van haar rechtschapen en minnelijke omgang. Zij leefde bescheiden stil en gelaten, verborgen voor het oog van de moderne wereld, maar des te meer geborgen in de zorgende en beschermende liefde van God.

De gouden leidraad van haar leven was werken en bidden. Zij stond in voor de huishoudelijke taak, die ze altijd met christelijk plichtsbesef volbracht. Daarom kwamen de kinderen en kleinkinderen van haar geliefde zusters gaarne bij haar en ze waren altijd welgekomen en met liefde omringd.

Vaartwel beminde zusters en familie : hebt dank voor al uw bekommelingen en genegenheid voor mij... en vooral mijn geliefde zuster Irma, mijn laatste levensgezellin. Wij waren met elkaar vergroeid en mijn heengaan brengt wellicht een grote leemte in uw leven. God loue u voor alles wat gij met zoveel bezorgde liefde voor mij hebt gedaan.

Aan allen, tot weerziens in de hemel.  
Jezus, Maria, Jozef, bidt voor ons.

De families VAN DER SCHUEREN, D'HAYER  
en VAN DEN BULCKE,

danken U voor de blijken  
van medevoelen.