

God is Liefde



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEJUFFER

Gabrielle

VAN DER SCHUEREN

Geboren te Sint-Antelinks op 16 december 1903 en godvruchtig overleden in de H. Hart kliniek te Geraardsbergen op 2 september 1976, gesterkt door het H. Sakrament der Zieken en de Pauselijke Zegen.

**Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen**

Wij geleiden op haar tocht naar de Heer een diep gelovig mens en een trouwe dienaress van de kerk.

Kind van een talrijke maar vooral godsdienstige familie hield ze niet van wereldse praal en pracht, maar gebed en sacramenten waren haar heilig.

Bij blijde en droeve gebeurtenissen bespeelde ze het orgel in de kerk vooral de zondagmis was zonder haar niet denkbaar.

Velen heeft ze begeleid bij hun laatste tocht naar de Heer, mogen de gelovigen hun dankbaarheid betuigen door haar te begeleiden met biddend gezang en gebed.

Het afsterven van haar zuster, de miseries in de familie, de eenzaamheid en last der jaren hebben haar sterke gezondheid ondermijnd. Dagenlang duurde haar doodsstrijd, maar ze was gereed en bereid om voor de Heer te verschijnen.

« Heer, geef haar nu een plaats in het koor der engelen en heiligen om Uw lof te zingen en te begeleiden. »

Wij danken U, God,
om al het schone en goede in dit mensenleven.
Wij danken u om alles waarin ze groot is geweest.

Haar diep geloof en vast betrouwen,
haar zorg en kommer en toewijding,
haar eerbied voor kerk en priester
haar voorbeeld van gebed en diep schuld-
bewustzijn.

Vergeef haar Heer,
wat ze uit zwakheid heeft bedreven
oordeel haar en spreek haar vrij
bedek haar schuld en laat haar zitten aan uw rechterzij.

Gij allen die mij dierbaar zij, hebt dank om uw bijstand en genegenheid. Bidt nu voor mij, gij vooral mijn neef, Priester, aan het altaar. Als gelovige mensen, hopen wij eens voor altijd samen te zijn bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.



Voor uw gebeden en meedvoelen danken U
de families VAN DER SCHUEREN.

Uitgever : G. De Knibber St. Antelinks