

*Wij rouwen om ons tante die wij verloren,  
wij voelen de leegte en het gemis;  
maar in zijn goedheid zal de Heer ons wel verhoren,  
Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet.*



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

**Gabriëlle  
VAN DER SCHUEREN**

Lid van KBG te Brakel

Geboren te Nederbrakel op 14 februari 1908  
en er godvruchtig overleden in het rustoord  
"Najaarzon" op 5 januari 2004, gesterkt  
door het Ziekensacrament.

---

De namis zal opgedragen worden in de  
Decanale kerk Sint-Pieter te Nederbrakel  
op vrijdag 30 januari 2004 om 18.30 uur.

De warmte die je eertijds gaf  
is nu in eeuwigheid verdwenen -  
de kille stenen van een graf  
worden door winterzon beschenen.

De warmte die je eertijds gaf  
leeft verder diep in ons bestaan -  
wij willen samen met jou  
de wegen van het Leven gaan.

De warmte die je eertijds gaf  
als lieve tante in ons huis -  
je handen, je woorden en je glimlach  
ze gaven ons steeds het gevoel van thuis.

De warmte die je eertijds gaf  
ze blijft in Gods hand bewaard -  
Hij moge je dragen in de eeuwigheid  
waar alles wordt verklaard.

---

De families VAN DER SCHUEREN en  
LAUWERS - SIMOENS danken U voor uw  
aanwezigheid en uw blijk van medeleven  
in hun rouw.

---

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80