

Mijn vader, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn
in woord en daad. M. Gijsen

†

Moge dit een aandenken blijven
en tevens een uitnodiging tot gebed
voor

Hippoliet, Polydoor Van der Schueren

echtgenoot van
Clementina Van Nuffel

Geboren te Aalst op 22 maart 1914
en godvruchtig overleden te Gent
op 12 juni 1983,
gesterkt door het sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

Vereerd met de gouden medaille
van Leopold II

Bij het afscheid van onze allerbeste
echtgenoot, vader en grootvader,
zijn droefheid en vreugde,
rouw en dankbaarheid
verenigd in ons hart.

Vreugde, omdat wij hem zovele jaren
in ons midden hadden.
Droefheid, omdat wij hem zullen missen
en elke dag de leemte om ons
zullen aanvoelen.

Clementina Van der Schueren-
Van Nuffel, kinderen en kleinkinderen,
De families Van der Schueren,
Van Nuffel, De Veylder en Coppens

danken u voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. M. De Cock, Naarstigheidsstr. 75, Aalst
Begr. Verbeiren, Naarstigheidsstraat 21, Aalst