

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Jules Van Der Schueren

Echtgenoot van

Mevrouw Zoë De Vos,

geboren te Parike, de 3 Mei 1875, en er godvruchtig overleden, de 1 October 1950, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden,

*Hij was Oud-Burgemeester van Parike,
Lid van de Bond van het H. Hart en de Confrerie
van de H. Barbara,
Vereerd met verscheidene Eretekens.*

Hij was een diepgelovig man, een sterk overtuigd christen, een voorzichtig en wijze raadsman, vol zorg en toewijding voor het geluk zijner kinderen, steeds goed en behulpzaam voor zijn evenmens.

Zijn leven lang werd hij omwille van zijn rijke gaven, naar geest en hart, steeds door allen gezocht, gewaardeerd en bemind. In dankbare zegening zal het aandenken van deze verdienstelijke man bewaard blijven en ieder die hem heeft gekend zal steeds met eerbied en oprechte verering aan hem terugdenken.

Dat zijne talrijke vrienden hem niet vergeten in hun gebeden.

Teerbeminde Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, vergeet de lessen en voorbeelden niet die ik U heb gegeven. Onderhoudt Gods geboden, blijft goede christenen, volgt mijn voorbeeld en later zullen wij elkander terugvinden in een beter leven.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 d.

H. Lambertus, bid voor ons.

De vier akten, a.u.b.

Uitg. ~~Raf.~~ Van Der Geynst, koster, Parike.

De Familien VAN DER SCHUEREN, DE VOS,
VAN NIEUWENHOVE, SPITAEELS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelname
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.