

Zalig wie sterft in de Heer.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Julie VAN DER SCHUEREN

weduwe van

Mijnheer Alfons PANDELAERE

geboren te Nederbrakel, de 23 November 1895,
en godvruchtig overleden te Rozebeke, de 2 Fe-
bruari 1955, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart

— R. I. P. —

Met grote droefheid bewenen wij het afsterven van onze goede en godvrezende moeder, maar doen het toch met gelatenheid, omdat wij verhopien dat zij bij de Heer hare beloning zal ontvangen.

De deugd was immers diep ingeworteld in haar hart. Terwijl zij vol naarstige vlijt haar huishouden bestuurde, wist zij vol godvruchtigheid de Heer te behagen.

Zij kloeg niet in de beproeving, en zag de dood zonder schromen naderen, omdat zij wist dat de rechtvaardigen barmhartigheid zullen vinden bij de Heer en het eeuwig licht zal opdagen na de duisternissen van het leven.

Vaart wel beminde kinderen en kleinkinderen, dat Jezus uw troost weze, Hij is de bron van alle goed, in Hem vindt men weder wat men meende verloren te hebben.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



Mijnheer Gilbert PANDELAERE,

Mijnheer en Mevrouw Michel LAPAIGE-PANDELAERE en kinderen,

De familiën VAN DER SCHUEREN, PANDELAERE, RIMBOUT, WALRAET,

danken voor de blijken van
genegenheid.

Drukk. « DE REIAARD », Zottegem.