



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Julien VANDERSCHUEREN

weduwnaar van Marie-Madeleine DEVOS,

geboren te Everbeek op 21 juli 1904 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen op
31 december 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het leven is als een schaduw, en voor
iedereen is het heengaan te vroeg, ook al
heeft men reeds een hoge ouderdom be-
reikt. Dit is ook zo voor deze brave man
die we vandaag ten grave dragen.

Als echtgenoot en vader heeft hij zo lang
hij kon zich ingezet voor zijn dierbaren,
want zijn geluk bestond er in gelukkig te
maken waar hij kon. Zijn geluk is het ook
geweest in zijn oude dag zoveel liefdevol-
le zorgen en vriendschap te mogen ervaren.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, ik
dank U voor uw liefde en de vele goede
zorgen. Ook U, beste vrienden, familieleden
en geburen dank ik voor de verleende hulp

en steun. Wil af en toe nog eens aan mij
denken in uw gebeden.

Bidden we dat de Heer hem vergiffenis
schenke en hem opneme in het Hemelse
Vaderhuis opdat hij er moge genieten van
de eeuwige kerstvrede en vreugde die we
deze dagen zo intens gedenken.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Namis : zondag 29 januari 1984 om 10 uur.

De families

VANDERSCHUEREN, DEVOS,
WAYENBERG, VANDERSTRAETEN,
danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel