

Waakt, want gij weet niet wanneer de Heer komen zal. (Math. 24, 2)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel Van der Schueren

echtgenoot van Hortense GOSSYE
Geboren te Rozebeke de 22 Juni 1882
en schielijk overleden te Elst de
7 October 1953.

Gezalfd met het H. Oliesel.

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust is te verkiezen boven een aanhoudende kwelling. (Eccl. 30)

Zalig is de mens die de beproeving met verdueligheid verdraagt, want omwille van de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen. (Jac. 1, 5)

Deze achtbare overledene was een deugdzaam echtgenoot en een bezorgde huisvader, die zijn brood niet in ledigheid heeft gegeten, maar dag en nacht bekommerd was om het geluk en het welvaren van zijn huisgezin. Zijn haastig heengaan heeft ons allen diep getroffen ; laten wij ons betrouwen stellen op Gods oneindige barmhartigheid die zijn getrouwe dienaren niet verstoot, maar ze opneemt onder het getal zijner uitverkorenen.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, graag ware ik nog langer

bij U gebleven, maar de Heer heeft het anders gewild, aanvaardt dit offer met onderwerping en bidt voor mij, eens zien wij elkaar terug in de gelukzalige eeuwigheid.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

Koningin van de H. Rozenkrans, bid voor ons.



De familiën VAN DER SCHUEREN en
GOSSYE ;

Danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.

.....
Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.