

Leven is maar leed en lijden
of het nog zo zalig waar ;
soms met één uur verblijden,
soms met geen één voorwaar !

(G.G.)



BID OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Kamiel VAN DER SCHUEREN

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA DE FROY,

geboren te Aspelare op 20 mei 1927 en
overleden te Ronse op 15 maart 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

God gaf, God nam. De naam van de Heer
zij geprezen.

Een rechtschapen man en vriend voor iedee-
ren is naar het grote Vaderhuis gegaan.
Zijn leven was schoon en groot in eenvoud
en oprechtheid. Zulk een leven is de ware
voorbereiding tot de dood. Die dood is geen
gang maar een overgang, waarbij wij onze
einde, maar veeleer een begin : geen onder-
verdiensten met ons meenemen.

Dierbare echtgenote, in U mocht ik altijd
een trouwe steun ondervinden. In dankbare
liefde verlaat ik U en laten wij die liefde
over het graf heen voortzetten en elkaar
steunen door een gebed.

Mijn kinderen, gedenkt altijd de liefde en
genegenheid welke ik voor U had, blijft ne-
ven moeder staan, steunt elkaar en weest
mij, uw vader, ten allen tijde indachtig met
uw gebed. Moge mijn voorbeeld U geleiden
op uw verdere levensbaan.

De families DE FROY, VAN DE PERRE, KINA
De families VAN DER SCHUEREN, VAN DEN
BOSSCHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel