

Een geduldig mens lijdt voor een tijd en daarna komt de vergelding in blijdschap.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Laure, Marguerite  
VAN DER SCHUEREN**

geboren te Everbeek op 18 december 1900 en godvruchtig overleden in de St-Franciscus-kliniek te Brakel op 4 januari 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Al wie het afsterven van deze vrouw verneemt, zal over haar getuigen: « Er is een goed mens gestorven ». Dit oordeel is het schoonste welke we omtrent deze afgestorvene kunnen uitbrengen. Ze was eenvoudig en rechtschapen van hart, christen vol overtuiging zonder menselijk opzicht. Ze was ook werkzaam en gedienschtig voor wie op haar beroep deed. Dat zijn kleine dingen, die eenvoud in 't leven, maar ze tellen en worden beloond op de dag van het afscheid.

Mijn goede zuster, dit afscheid valt zwaar voorzeker. Laten we de gelukkige jaren gedenken die we samen hebben mogen doorbrengen en de Heer daarom danken. Ik dank U voor die genegenheid en liefde welke ik mocht ondervinden. We worden in de hemel in die liefde verenigd.

Mijn familie en vrienden vaartwel, bidt veel voor mij en bewaart mij een genegen gedachtenis.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN DER SCHUEREN en  
VAN WIJMERSCH,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel