

«Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest».
(Lc. 23,46)



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

MARCEL VAN DER SCHUEREN

echtgenoot van Mevrouw
MARIA - MAGDALENA LEEMAN

geboren te St.-Maria-Lierde, op 27 mei 1912 en
godvruchtig overleden in de kliniek St. Franciscus
te Opbakel, op 23 februari 1986, nadat hij de
Pauselijke zegen en de ziekenzalving
ontvangen had.

Onopvallend, in alle eenvoud is deze man door
het leven gegaan. Levend in een stille, eenzame
omgeving verrichtte hij dagelijks zijn arbeid,
nam rust in het hem vertrouwde huis en deelde
met zijn huisgenoten en soms met familieleden
de huiselijke sfeer.

Kalmte en tevredenheid met wat elke dag hem
bracht kenmerkten zijn bestaan. In het rustig
verloop van zijn mensenleven zal hij ook wel
aandacht geschonken hebben aan God, zijn
Schepper en de Maker van de natuur die hij
iedere dag opnieuw mocht bewonderen en waar-
in hij meeleefde met alles wat de seizoenen aan
de mensheid te bieden heeft.

Dit stille leven werd verstoord door de ziekte.
Wegens verzorging diende hij de omgeving van

huis en buurt die hem zo dierbaar waren te ver-
laten en moest hij de aanwezigheid van zijn
trouwe huisgenoten missen. Bewust afscheid ne-
men van hen werd hem zelfs niet gegund. De
stilte van zijn afwezigheid drukt nu zwaar in zijn
familiekring.

Dierbare echtgenote, jarenlang hebben wij sa-
men zorgen gedragen, hebben wij samen ge-
werkt, deelden wij de vreugden en de tegen-
slagen van het leven. Ik dank de Heer en u,
omdat we samen door het leven mochten gaan.
Ik ben er zeker van dat uw geloof in God en
uw overtuiging dat ik voortleef u zal doen bidden
voor mijn eeuwig geluk. In uw gebed zullen uw
gedachten terug naar mij gaan.

Bemide broeder en familieleden, de leegte
die mijn dood in uw midden nalaat zal u zeker
vervullen met droefheid. Weet dat ik u allen
dankbaar ben om de familiale geest die ik
steeds bij u mocht vinden en ook gij allen, zult
mijn gedachtenis eren telkens als u voor mij
bidt tot God, de Heer.

**De families VAN DER SCHUEREN, LEEMAN,
VAN EGGELEN en ROELANDT,**

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw
blijken van medevoelen in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41