

*Goed heil, goed heil, geliefde ziel :  
uw leed is uitgeleden,  
en, - of er nog 'n traan bij viel...  
wij gaan getroost beneden. (P.R.)*



Vroom aandenken aan

*D E H E E R*

## **MARCEL VANDERSCHUEREN**

*echtgenoot van Mevrouw*

*GERMAINE VAN PEVENAGE,*

geboren te Zarlardinge

op 3 februari 1914

en er godvruchtig overleden

op 4 oktober 1988,

gesterkt door de H.H. Sakramenten van

Biecht, Eucharistie en H. Oliesel.

*De families*

*VANDERSCHUEREN, VAN PEVENAGE,*

*COUVREUR en SPITAELS*

*danken voor de blijken van kristelijk  
medeleven, uw vroom gebed en uw  
aanwezigheid.*

Begrav. Collier-De Taeye. Karkoolstr. 2. Moerbeke. (054) 41 35 00

*Heer, in Uw handen leg ik mijn geest.  
(Lucas 23, 46)*

In deze gesteltenis is deze dierbare overledene niet alleen gestorven maar heeft hij zijn gezegend leven mogen doorbrengen in de overgave aan zijn levenstaak. Zo roept God elk van ons langs zijn wegen.

Zeldzame goedhartigheid, ingeboren werklust en nooit verstoerbare blijgezindheid waren de karaktertrekken van de diepbetreurde. Moge zijn werkzame leven, moge zijn toewijding voor echtgenote en huis, moge zijn milde omgang, hem door Kristus tot eeuwige verdiensten worden.

Dierbare echtgenote, dag en nacht hebt U mij bijgestaan met al de liefde die U voor mij had, voor elkander hebben wij geleefd. Met dit zoet aandenken scheid ik van U. Ween niet gelijk zij, die geen hoop hebben, wij zullen elkander weerzien en dan zullen onze harten zich verblijden.

Geliefde familie en vrienden-geburen, ik verlaat u, hebt dank voor uw genegenheid en steun en voor de talloze zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Vaartwel en gun mij af en toe een hartelijk gebed.

Druk. De Nayer. Heuvelstr. 63a. Moerbeke. (054) 41 28 66