

God is liefde



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFER

Margriet VAN DER SCHUEREN

Geboren te Sint-Antelinks op 3 december 1901 en godvruchtig overleden in de O. L. Vrouwkliniek van Aalst op 13 februari 1973, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Margriet was als die sterke vrouw die beschreven wordt in de Bijbel, sterk naar lichaam en geest, steeds op de bres in huis en hof, vroeg en laat in de weer, om alles en allen bezorgd.

Maar sterk vooral in haar geloof, in haar betrouwen op God, in het vervullen van haar kerkelijke plichten ; eertijds prefecte van de Mariakongregatie behield O. L. Vrouw een eereplaats in haar leven.

Daarom is de rozenkrans rond haar kromgewerkte vingers gestrengeld geen leugen, maar een ware getuigenis van haar leven.

Met stevige hand heeft ze het bedrijf geleid, gezond naar ziel en lichaam ; de laatste jaren begaven haar krachten en kende ze de miseries van ziekte en ouderdom ; ze wilde niet begeven, maar stilaan kwam ze tot rust en geen klacht, geen verwijt kwam over haar

lippen, tot ze gelaten en rustig afscheid nam van het leven.

Ze was als een van die waakzame maagden uit het evangelie, wier lampen brandend waren als de Heer kwam en die mee ter bruiloft mochten gaan.

Mijn dierbaren, zoals ieder mens had ik mijn fouten en deugden ; vergeef mij als ik u pijn heb gedaan overmand door mijn ziekte; maar vooral dank ik u om de zorgen dag in dag uit aan mij besteed en de vele ontelbare uren aan mijn ziekbed gesleten.

Bid nu « dat de Heer mijn zwakheden en tekorten zou vergeven, en mij in zijn liefde de eeuwige rust zou geven na een rusteloos leven op aarde. »

Gij, mijn neef-priester, gedenk ons aan het altaar des Heren.

O. L. Vrouw, hulp der kristenen, bid voor ons.



Voor uw gebeden en medevoelen danken U de families VAN DER SCHUEREN.

Uitgever : G. De Knibber St. Antelinks