



Dankbaar voor wat zij voor ons was en blijft,  
vragen wij U te willen bidden voor

M E V R O U W

**Maria VAN DER SCHUEREN**

weduwe van de Heer  
Remy VAN LIEFFERINGE

Geboren te Schendelbeke op 26 december  
1904 en godvruchtig overleden in het Onze-  
Lieve-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen  
op 24 mei 1995, Gesterkt door de  
H. Sakramenten der Zieken.

---

De namis zal opgedragen worden in de  
St.-Amanduskerk te Schendelbeke op  
zondag 11 juni 1995 om 9 uur.

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*O Heer, Gij zijt ons toeverlaat.  
Gij die ons allen in uw handen draagt,  
geef rust aan moeder  
en dat zij verder leeft.  
Wees Gij voor haar de Zonne, Heer  
Wees warmte voor onze moeder  
die enkel maar bij u, mijn God  
de ware rust zal vinden.*

*Dank moeder voor alles wat  
je voor ons hebt gedaan.*

De families:

VAN DER SCHUEREN, VAN LIEFFERINGE,  
VIDTS en GEEROMS  
danken U voor de bliken van  
deelneming in hun rouw.

---

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50