

Wie zijn taak als mens vervulde in dit
leven, haar zal God zijn vriendschap
en zijn liefde geven.

†

DANKBAAR GEDENKEN WIJ

MEJUFFROUW

MARIA VAN DER SCHUEREN

geboren te Voorde op 1 december 1900
en overleden te Geraardsbergen
op 3 november 1991,
gesterkt door de H. Sakramenten.

De familie VAN DER SCHUEREN

dankt U voor uw aanwezig zijn,
uw meelevens en uw meebidden.

God, die onze Vader zijt,
Gij hebt tante Maria
uit ons midden weggenomen.
Zij is ons voorgedaan
naar Uw vrede.
Wij danken U voor alles
wat zij voor ons heeft betekend.
Moge het goede
dat zij heeft teweeggebracht
blijven voortleven in ons hart
en in onze gedachtenis.
O.-L.-Vrouw van de Beukenboom
bidt voor haar.