

Zulk leven leidt tot een heilige dood.
Zo' een dood leert ons heilig leven.

†

Bid voor de zielerust van Mevrouw
Marie, Emma VAN DER SCHUEREN

weduwe van de Heer Theophil Corthals
*geboren te Michelbeke, de 27 oktober 1872
en er zacht in de Heer ontslapen, de 10 juli
1963, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken.*

Indien er een beter en voordeliger middel
ware geweest voor het geluk van de mensen
dan te lijden, dan zou Jezus het zeker door
zijn woorden en voorbeeld geleerd hebben.
Jezus echter droeg een kruis en stierf de
kruisdood, om ons uit te nodigen achter Hem
ons kruis te dragen en zijn weg te volgen,
die alleen leidt naar het blijvend geluk. „Zo
wij met Christus lijden, zullen wij met Hem
verheerlijkt worden. Het lijden van deze we-
reld kan niet opwegen tegen de heerlijke
beloning die ons wacht.” (Rom. 8, 17-18)

Onze dierbare overledene heeft een lange
kruisweg gekend. Reeds bijna vijftig jaren
weduwe, bleef zij immer moedig en trouw.
Zij heeft haar levenstaak schoon volbracht.
Wanneer het werken onmogelijk werd, bad
zij des te meer haar paternoster. Daardoor
was zij als vergroeid met Maria's blijde

overgave en Jezus' kruisweg. Zij verstond
de Heer zó goed en aanvaardde voor Hem
en de zielen te lijden en te boeten. Zij heeft
niet geklaagd en ging vol vertrouwen de
Heer tegemoet.

*Geliefde familieleden, u in 't bijzonder bij
wie ik als een eigen moeder liefdevol werd
bijgestaan en verzorgd, ik dank u voor uw
grote verkleefdheid en hartelijke genegen-
heid. In de Hemel blijf ik voor u allen bid-
den. Gedenkt mij in uw gebeden en in het
H. Misoffer.*

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O.L.Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.

*De families
VAN DER SCHUEREN, CORTHALS en DE
PESSEMIER,*

*danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.*

uitg. thomas