

†

Wij treuren om het heengaan, maar danken God voor het leven van

de heer

Nestor Vanderschueren

weduwnaar van

Georgine Vanderpe

geboren te Everbeek op 22 augustus 1908 en godvruchtig overleden te Oprekel op 6 april 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940 -45

De families

Vanderschueren, Vanderpe,
Wayenberg en D'Homme

danken U van harte om uw blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

Dank Heer, dat U ons zo'n zorgzame vader gaf. Dank vader voor de weg die gij ons toonde, voor het geduld waarmee gij ons onze fouten deed inzien. Dank voor de talloze voorbeelden die gij ons gaf. Dank voor de inzet waarmee gij u van uw taak kweet, want niets was u te veel en nooit kwam een klacht over uw lippen. Welk een geluk hadden wij met u te kunnen leven. Hoe zwaar zal dit verlies ons treffen ? Zal de Heer ons ook nu weer sterken ?

Mijn geliefde kinderen, gij waart de vreugde en het geluk van mijn laatste levensjaren. Ik heb geleefd voor u en uw algeheel welzijn. Ik dank u voor uw kinderlijke genegenheid en bijstand en bidt veel voor mijn zielerust.

Dierbare familieleden, vrienden en buren, gedenk mij ook in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Namis zondag 29 april te 10 uur.