

Welaan, getrouwe dienaar, kom in vreugde van uw
Meester. Matth.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

Pharaïde VANDERSCHUEREN

weduwe van Mijnheer

CYRILLE VAN ASSCHE

geboren te Parike, den 4 Februari 1862 en overleden
te Everbeek, den 16 November 1947.

Voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was een teedere moeder, en de liefde, die zij haar
kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit, die zij aan God
verschuldigd was. H. Greg. Naz.

Met kristelijke verdueligheid zag zij haar laatste uur
aankomen, en zij onderwierp zich geheel en gansch aan
den heiligen wil van God, overtuigd zijnde dat de dood
van den rechtvaardige niets anders is, dan een overgang
tot een beter leven. Paulus ad. Heb.

De krachten haar ontbrekende, stierf zij in een gelukkigen
ouderdom en gevordenden leeftijd: zij had de volheid
harer dagen bereikt. B. d. Schepper 25, 8

Lieve kinderen en kleinkinderen, duurzame broeders en
zusters, welbeminde familieleden, u allen die ik op aarde
zoo lief had, smee ik bij onzen Heer Jezus-Christus, dat
gij mij bijstaat in uw gebeden tot God.

Paulus ad Rom. 18, 30

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

.....
Druk. Depessemier Everbeek

De familien VAN ASSCHE, VANDERSCHUEREN, VANNIEUWENHOVE
en BRISART.

Om uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van haar
die hen zoo dierbaar was.

Bedanken.