



Dankbaar aandenken aan

de heer

Robert
Van Der Schueren

zoon van wijlen Petrus en Eudoxie
Van Der Schueren - Van Eggelen

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 28 juli 1923
en overleden in het A. S. Z. Campus Geraardsbergen
op 19 februari 2002, gesterkt door de gebeden
van de Heilige kerk.

De families VAN DER SCHUEREN en
VAN EGGELEN, zijn zeer erkentelijk voor
uw blijven van medevoelen en danken U.

*achteraan het kerkske op de Langemunte
woont een leven lang een man alleen
op een plek die bijna niemand kent
ooit met broer en schoonzus
tevreden in het stille boerderijtje
in de oude stijl van toen
waar de tijd bleef stille staan*

*hij woonde er tot voor kort
als een soort kluizenaar
hij wou er lang niet weg
hij moest wel gaan
ziek en ten einde krachten
van blind tot erger nog
nu woont daar niemand meer*