

In het kruis ligt heil, in het kruis het leven.
(Nav.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SOPHIE VAN DER SCHUEREN

geboren te Nederbrakel, de 31 augustus 1892 en
godvruchtig overleden te Rozebeke,
de 27 september 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Haar levensbaan was bezaaid met de tranen van tegenspoed en lijden. In ledigheid heeft zij haar brood niet geëten, bezorgd als zij was met het geluk van haar kinderen.

Toen de wrede ziekte haar leven ondermijnde kloeg zij niet; zij betrouwde zich op de barmhartigheid van de Heer opdat de beproeving met de verdiensten van de Verlosser gedragen de onbeholpenheid van haar gebed zou wegnemen.

Bemide kinderen weent niet als onkristenen maar zie hoger dan het aardse op, bidt voor mij opdat wij het eeuwig geluk in de Hemel mogen genieten.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.

(500 d. afl.)

R. I. P.

Van Der Hauwaert, Rozebeke

Heer en Mevrouw Albert MAES-GRETEL en kinderen Etienne en Rita;
Heer en Mevrouw Gilbert MAES-KRAKOLNIK en kinderen Gerda en
Lisette;
Heer en Mevrouw Hubert MOREELS-MAES en kind Marc;
De families VAN DER SCHUEREN, RIMBAUT en VAN TWEMBEKE

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.