

*Ik verlaat hen die ik liefheb,
om hen te ontmoeten die ik liefhad.*

Liefdevol denken wij aan

Zuster BORROMÉE

Hélène VANDERSLAGMOLEN

Zij zag het levenslicht te Asse op 10 juli 1910.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van de Zusters Sint-Vincentius à Paolo van Viane op 12 november 1927.

Ze keerde vreedig, door haar medezusters omringd, naar de vreugde van de Heer in haar zustergemeenschap te Rocourt op 17 februari 1997.

De H. Kerk begeleidde Haar in de ziekenzalving.

Zuster Borromée was een vrolijke zuster die het samenzijn en het samenleven een vreugdevol tintje gaf. Ze was in staat een ganse gemeenschap op te beuren door haar olijke grappigheid. Het was dan ook normaal dat ze geliefd was, waar ze ook verbleef.

Zeer jong koos ze voor een leven van gave en offer. Ze was een bekwame onderwijzeres. De leerlingen gaf ze cultuurgoederen op een milde en gulle manier.

Ze kreeg de kans om de volheid van haar liefde te wijden aan de armsten onder de armen. Vol edelmoe-digheid vertrok ze naar Gemena in Zaïre. Ze stond er in volle branding op de bres als directrice van een lagere meisjesschool. Na jaren van hard labour keerde ze naar haar vrouwend Viane terug. Ze hielp er zoveel ze kon in de zustergemeenschap en bij de kinderen van het M.P.I. St-Vincentius.

Toen ze het een beetje rustiger moest aandoen kwam ze bij ons te Rocourt. Niettegenstaande de pijn om de scheiding, was ze opgeruimd en voelde ze zich gelukkig in onze zustergemeenschap.

Een pijnlijke verlamming, die haar het spreken en bewegen bijna onmogelijk maakte, bezwaarde haar hoge leeftijd. Gedurende die twee volle jaren van pijn en lijden kwam geen klacht over haar lippen. Een dankbare blik was het antwoord voor hen die haar met nooit aflatende liefde voedden en verzorgden.

Indien wij ze nu zelf aan het woord lieten, dan zou ze zeggen: «Dank U, U allen, U hebt mijn leed zo draaglijk mogelijk gemaakt». «Dank U, mijn geliefde familie om de talrijke bezoeken, de mooie bloemen, het heerlijke fruit. Om uw belangloos medevoelen, zonder berekening van afstand of tijd». Ik leef verder in de glorie van Gods licht bij U met mijn liefde voor U allen.

HEER, Wij vertrouwen deze ingoede zuster aan U toe. Neem haar op in het Vaderhuis en ontferm U over haar in uw grenzeloze barmhartigheid.

«Wat U aan de minsten van de mijnen gedaan hebt, hebt U aan mij gedaan» zegt Jezus in zijn blijde boodschap. En verder : «Kom binnen, gezegende van mijn Vader, in het Rijk dat U van alle eeuwigheid is toebereid».

Schreef, Zuster Borromée, met deze woorden niet de geschiedenis van haar leven en haar tocht naar onze eeuwige bestemming ?

De Zustergemeenschap van Rocourt,
De families Vanderslagmolen- Van Nijverseel,
danken U voor uw medeleven en gebed.