

Gij neemt het leven, God niet van ons af.
Gij maakt het nieuw,
dat geloven we op uw woord.

†

Dankbaar gedenken we :

ZUSTER EDMONDA

Hilda Vanderslagmolen

Zij werd geboren te Asse-ter-Heide op
12 november 1911.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Kongre-
gatie van de Zusters van de H. Vincentius
a Paulo van Viane op 20 juni 1935.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
te Deftinge op 11 november 1989.

Voor uw gebed en medeleven danken U :
Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De zustergemeenschap van Deftinge
De families Vanderslagmolen-Van Nijverseel

Nog in de sfeer van Allerheiligen en Aller-
zielen is zuster Edmonda rustig van ons
heengegaan. Zij hoort nu bij de grote
menigte die niemand tellen kan want ook
haar naam staat geschreven in de palm
van Gods hand.

Hoewel wij geloven dat zij nu in grote
vreugde bij de Heer is, betekent haar
afscheid toch pijn en verdriet voor allen
die haar kenden. Binnen de kloostergemeen-
schap te Viane was zuster Edmonda een
en al gediensdigheid. Haar religieuze vroom-
heid en haar grote eenvoud maakten haar
geliefd. We blijven haar dankbaar om haar
blijje inzet en sterke werkwijze voor haar
medezusters en de kinderen van het M.P.I.
Haar verbondenheid met haar familie be-
leefde ze intens. Wederkerig hielden haar
zuster kloosterlinge en al haar familie-
leden ook innig van haar. Moge die gene-
genheid, gezuiverd en gerijpt, haar vol-
tooiing vinden in een blijvende hoop op
een eeuwig samenzijn in Gods nabijheid.
We weten dat de liefde sterker is dan
onheil en dood.

In dankbaarheid om haar leven bidde wij :
Heer, geef haar uw eeuwige rust. Moge zij
rusten in uw vrede.