

Zij sterven niet onvoorzien die alle dagen de dood zich weten voor oogen te stellen.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †
van Mijnheer

Achille VAN DER SNICKT

Echtgenoot van Mevrouw
Elodie CRUYPELINCK

Geboren te ELST, den 20 Maart 1879 en godvruchtig aldaar overleden den 5 Februari 1946.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart, den Xaverianenbond en andere Godvruchtige Genootschappen.



Ziet toe, waakt en bidt, want gij weet niet wanneer het tijd is. (Marc. XIII. 33.)

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, vreesde den Heer en week af van het kwaad.

Als goede Echtgenoot en liefdevolle vader gedroeg hij zich in alles met groote wijsheid, bleef standvastig den dienst van God aangekleefd, bewees op behoorlijken tijd aan God zijn hulde en leerde ook de zijnen God vreezen de zonde vluchten, de wet Gods beminnen en er naar leven. Nu verrast hem de dood op het oogenblik dat hij ging genieten van zijn werkzaam leven en de toewijding van zijn huisgezin.

Bemide Echtgenoot, Broeder, Zusters, Kinderen en Kleinkinderen, ik heb u allen lief gehad, blijft verenigd, dient den Heer met alle oprechtheid en doet wat God aangenaamis. Dank voor uw liefdevolle zorgen mij besteed in mijn droeve ziekte, ik vraag U geene tranen maar dat gij den goeden God biddet voor m'n ziel.

Zoete Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust 300 d. af

De Familien Van Der Snickt, Cruypelinck,
De Vleeschouwer en De Bosscher

zeer gevoelig aan de genegene
blijken van innige deelneming
betoond in hun pijnlijken rouw,
maar vooral getroost door de
vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Mijnheer Achille VAN DER SNICKT

danken U van harte.

Druk. O. Schautteet Zottegem - Van Nedervelde Elst