

Mijn roem is deze : de getuigenis van mijn ge-
weten; dat ik in eenvoud en oprechtheid des harten
voor God en mijn Volk heb geleefd.



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

ASTRID VAN DER SNICKT

weduwe van de Heer Charles-Louis CRUYPELINCK
en van de Heer Nestor VAN DER BRUGGEN

geboren te Elst op 15 augustus 1899 en na een kort-
stondige ziekte in de Heer ontslapen te Ronse op 5
februari 1972, voorzien van de H. Sakramenten der
Zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Vrouwengilde.

Wij danken U, Heer, Meester van Leven en Dood,
omdat Gij ons zulk een moeder gegeven hebt.

Wij danken u, moeder, voor uw werkzame inzet
en vroomheid waardoor gij de zware slagen, die u
gevoelig troffen, hebt verwerkt.

Wij danken u, moeder, voor uw vurig meelevens
met uw kinderen en met de toekomst uwer klein-
kinderen.

Heer, reken haar ten goede wat zij in stilte en
met goed hart voor haar volk gedaan heeft.

Zij, die opbouwen, hebben nooit vruchteloos ge-
leefd, — zij zijn niet waarlijk dood en leven in ons
hart voort.

Geachte familieleden en vrienden, gedenkt mij ook
in uw gebeden, zo blijven wij het best in kristelijke
liefde verenigd.

Wil nu rustig de Vier Akten bidden.

Druk Melckebeke Zottegem

De Heer en Mevrouw Hubert Van Cauwenberghe-Cruyppelinck en kinderen,

De Heer en Mevrouw André Van Der Bruggen-Maes en kind,

De Heer en Mevrouw Gilbert Roels-Van Der Bruggen en kind,

De families Van Der Snickt, De Vleeschouwer, Cruyppelinck, Van Daele,
Van Der Bruggen en Tronquo

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

DEELNEMING EN GEBEDEN.