

Om God heeft zij gewerkt
met God heeft zij gebeden
op God heeft zij gehoopt
tot God heeft zij gebeden.

†
Dit weze een vroom aandenken aan

Mevrouw Madeleine, Angela VAN DER SNIKT

weduwe van de Heer Hilaire MORRE

geboren te Elst op 23 juli 1909 en godvruchtig overleden in het Home 't Neerhof te Brakel-Elst op 16 maart 1987.

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

God is liefde, God is Vader, enkel in het licht van dit mysterie kunnen wij begrijpen dat het leven hard en toch schoon kan zijn. Heer wij stellen U geen vragen, waarom er in de wereld zoveel beproevingen zijn. Want onze duurzame overledene heeft er door haar leven op geantwoord. Gods goedheid had haar jeugd gezegend met een rijke geest en een edel gemoed, maar toch werd ze niet gespaard van beproeving, kommer en zorg. Moedig heeft ze alles gedragen, het verlies van haar man, de zorg voor Arlette... en toch was ze gelukkig om het leven dat ze uit de liefde had ontvangen. Dit geheim heeft ze ontdekt in haar diep Godsvertrouwen en de liefde van haar kinderen en kleinkinderen. Haar leven speelde zich af in haar gezin waarvoor zij alles deed en met haar optimistisch hart wist zij anderen nog steeds moed te geven want zij had de kunst om anderen gelukkig te maken.

Uw zorg en goedheid zal in onze herinnering blijven leven, maar bovenal onwisbaar uw geloof.

Moge de Heer haar opnemen in Zijn eeuwige liefde, wij denken aan de woorden "Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven zal God zijn vriendschap en liefde geven". Dierbare kinderen en kleinkinderen, veel woorden hebben we op het einde niet meer kunnen zeggen. Ik dank u voor de jaren van genegenheid, goedheid en begrip.

Blijft gehecht aan elkaar, draag zorg voor mijn Arlette, zij was mijn troost, mijn hoop, mijn liefde.

Beste familie, geburen, vrienden-personeel en inwonenden van het rusthuis "Neerhof"; ik dank u voor uw goede verstandhouding en vriendschap. Ik reken op uw gebed. In afwachting u allen weer te ontmoeten.

Geef uw vrede en eeuwig leven goede God aan moeder en aan allen die ons in geloof zijn voorgegaan.

Moeder van Smarten bid voor haar en voor ons.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

Voor uw medeleven en gebeden danken U :

André en Yvette Mincke - Morre en kinderen,
Arlette Morre,

haar kinderen en kleinkinderen ;
De families Van Der Sniect - Cruypelincx -
Morre - Menschaert.

Rouwcenter pvba 'Funeralia', Noordlaan 81,
9630 Zwalm - Tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31