

De hoge jaren zijn een erekroon, wanneer zij op de weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Sp. XVI



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffer

MARIE-RACHEL VAN DER SNICKT

Geboren te Geraardsbergen de 30 April 1853 en
godvruchtig overleden te Gent, de 15 April 1953,
in haar 100ste jaar.

Lid van de Derde Orde van St. Franciscus.

Veel langer dan 't merendeel der mensen heeft zij God mogen dienen op aarde; van die buitengewone gunst, heeft zij edelmoedig gebruik gemaakt. Vanaf haar prilste jeugd tot haar laatste dag, heeft zij voor hogere, bovennatuurlijke doeleinden geleefd; God is steeds geweest het middenpunt van haar gedachten, van haar gevoelens en verlangens. Zij is geweest een voorbeeld van diep geloof, van kinderlijke, betrouwbare onderwerping aan de Wil haars Vaders; Zij was opgeruimd en levendig van aard, minzaam en goedhartig. In stille, innige omgang met God en in bij goeddoen met de naaste, heeft zij haar vele dagen doorgebracht.

God heeft haar vele gunsten geschonken; hij heeft haar ook de beproeving niet gespaard. De laatste jaren van haar leven, heeft God haar ontomen 't licht der ogen. Voor haar die zo gaarne met familieleden en vrienden omging en die zo vreesde iemand tot last te dienen, viel deze beproeving allerswaarst. Zij droeg ze nochtans edelmoedig. Nu dat God ze meer afgezonderd had van de mensen, maakte zij er gebruik van om nog meer met Hem om te gaan. Haar gebedsleven nam nu nog meer en meer toe; wat al Rozenhoedjes heeft ze dan niet gebeden?

Beminde Nichten, Neven en Familieleden, ik dank U voor de allerhartelijkste en toegewijde liefde waardoor gij, gedurende mijn lange levensjaren voor mij geweest zijt een troost en steun. En gij mijn talrijke Vrienden en Kennissen, hebt dank voor de trouwe genegenheid die gij mij hebt betoond. Moge God het U allen overvloedig vergelden op aarde en vooral in 't Eeuwig leven.

Mijn Jezus Barmhartigheid.



Vanwege :

Mevrouw Paul VAN DEN DOOREN-BRECK, kinderen en kleinkinderen,
Mejuffer Madeleine VAN DER SNICKT,
Eerwaarde Zuster Firmin,
Mejuffer Germaine VAN DER SNICKT,
Heer en Mevrouw Alfred VAN DER SNICKT-BURGHGRAVE en zoon.