

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"
woorden van Jezus-Christus uit het Evangelie.



TOT VROOM AANDENKEN
aan Mevrouw
ZOË VAN DER SNICKT

weduwe in 1e huwelijk van de Heer

ALFONS VERLINDEN

en in 2e huwelijk van de Heer

ANDOMARUS CRUYPELINCK

geboren te Elst de 19 september 1888 en er godvruchtig
in de Heer ontslapen de 14 november 1976,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Voor een mens die met Kristus' hulp getracht heeft zijn best te doen om zijn plichten te vervullen jegens God en de evenmens, betekent de dood niet het zinloze einde, maar de overgang naar het geluk voor altijd.

De dierbare overledene was 'n moedige en eenvoudige vrouw die al haar krachten ingezet heeft voor het welzijn van haar gezin. Wij mogen zeggen: de moeder van het dorp, altijd op post, nooit vermeld in de dagbladen maar gegrift in 't hart van de kinderen en van allen die haar kenden.

Moedig stond zij op de bres, zowel bij ziekte en gezondheid als bij tegenslagen en rustige levensavond.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik heb u altijd zo liefgehad en ik wens in de geest op een nieuwe wijze bij U te zijn, zodat wij allen innig met elkander verbonden blijven. Door uw eenheid, trouw en broederlijkheid zult gij mij het best eren.

Beste familieleden en vrienden, ik dank u voor de echte vriendschap die ik steeds bij u heb mogen ondervinden.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families

Van Der Snickt, De Vleeschouwer,

Verlinden, Kwembeke,

Cruyepelinck en De Bosschere

danken U voor uw gebed

en bliken van deelneming.