

Tên paradijze begeleiden u de engelen.



Dankbaar aandenken

aan de Heer

Albert VAN DER SPIEGEL

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Caroline DE MUYTER

geboren te Leeuwergem op 15 mei 1910
en overleden te Aalst op 25 mei 1991,
gesterkt door het sakrament der zieken.

Ere-directeur bij het Ministerie van Middenstand.

Commandeur in de Orde van Leopold II.

Burgerlijk Kruis 1e klas

Vereerd met meerdere burgerlijke en
militaire eretekens.

Erelid van de kerkraad.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Lid van de Kristelijke Bond

van Gepensioneerden.

Gewezen gemeenteraadslid.

Gewezen Voorzitter van het O.C.M.W.

—

De families VAN DER SPIEGEL, DE MUYTER,

VAN DER SPIEGEL en DE PESSEMIER,

danken U voor uw innig en oprecht medeleven.

Heer God, al zijn we dankbaar dat ons vader zo lang in ons midden was, groot is onze droefheid, leeg ons hart, nu Ge hem bij U terug vraagt.

Vader, nu je er niet meer bent, beseffen we pas, hoe we jou hebben liefgehad. Je hele leven was één zorg, één toewijding voor uw gezin en voor zovele anderen.

Niemand klopte bij jou te vergeefs aan. Belangloos was uw inzet. Ge bracht ons groot van kind tot mens en ons welzijn was steeds uw vurigste hartewens. Uw kleinzonen waren uw trots. Toch was je reeds bezorgd wat de toekomst hen brengen zou. Uw liefde voor ons ma was diep en echt. Vijfenvijftig jaar waart ge gelukkig samen. Het leek u toch zo kort. Mama's toegewijde zorg en moed heeft u laatste reis verzacht, want je voelde je niet alleen. We zeggen u dank papa. Moge het goede uit uw leven, generaties lang doorwerken en mee boetsen aan het leven van zovelen.

Uw aardse leven, uw zorg en uw lijden zijn voorbij. Rust nu maar uit, papa, ge hebt uw strijd gestreden. Ge hebt het met veel inzet en moed gedaan. Uw leven was echt de moeite waard. Neen, dit is geen afscheid, het wordt een wederzien met al uw dierbaren die u zijn voorgegaan naar het vaderhuis en waar wij allen eens verenigd zullen zijn.

Mijn God, geef kracht en moed aan hen die blijven en die zo goed voor hem hebben gezorgd. Geef papa die wij nu in Uw handen toevertrouwen, meer dan rust, geef hem meer dan vrede, geef hem zijn voltooiing in U.

H. Don Bosco, bid voor ons.

R. De Smaele - begr. Gabriëls Zottegem.