

†

Dat het eeuwig licht haar verschijne,
dat haar ziel in vrede ruste !

Moge de Heer in Zijn grote liefde opnemen
de ziel van mevrouw

Maria-Louisa Van der Spiegel

echtgenote van de heer

Frans Bernard VAN DEN EECKHAUT

Geboren te Aalst op 6 september 1900
en godvruchtig overleden te Lede
op 29 maart 1974.

Gesterkt door de sakramenten van de zieken
en de pauselijke zegen.

Zoals ze stil en rustig heeft geleefd, de Heer
dienend in al de eenvoud van het hart, zo is
ze ontslapen in volle vertrouwen op God.

Zij was een goede en werkzame echtgenote
en moeder, een zeer kristelijke vrouw, ook al
werd haar het licht van de ogen ontnomen, zij
bleef zien met de ogen van het gehoor.

Haar minzaamheid en gemoedelijke omgang
was de reden van de genegenheid die ze van
zovelen mocht ontvangen. Steeds aan het
werk was ze begaan met allen en alles en
was zij de onmisbare schakel van het gezin.

Zoals bij zovelen waren haar laatste jaren
één grote beproeving, doch met veel geduld
heeft ze haar kruis gedragen in navolging
van de gekruisigde Zaligmaker.

Bemide echtgenoot en kinderen, wij waren
gelukkig bij elkaar. Dank om uw hartelijkheid
en goede zorgen. Bij de Heer zal ik smeken
u daarvoor blijvend te zegenen.

Bemide broers, zusters, familieleden en
vrienden treurt niet om mijn afsterven, eens
zien wij elkaar gelukkig terug bij de Heer.

Dank aan de zusters Maricolen van Lede en
het verplegend personeel en aan de verpleeg-
sters van het Wit-Gele Kruis, voor hun liefde-
volle en toegewijde zorgen.

De heer Frans Bernard VAN DEN EECKHAUT,
kinderen en kleinkinderen,

De families : VAN DER SPIEGEL,
VAN DEN EECKHAUT
en CLAESSENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Drukk. M. De Cock, Naarstigheidsstr. 75, Aalst
Begravenissen Arijs - Aalst.