

«Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven».



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Jozeif, Omer VAN DER STEEN

echtgenoot van Mevrouw Mariette VAN OYCKE

geboren te Grotenberge op 23 oktober 1928
en thuis, omringd door zijn familie, overleden
op 4 oktober 1990,
gesterkt door de H. Olie «in extremis».

De overledene was een eenvoudig mens, door velen graag gezien. Bouwvakker van beroep heeft hij heel veel mensen kunnen helpen. Velen konden bij hem terecht voor een of ander werkje. Hij was dienstbaar voor elkeen en steeds bezorgd voor de ander.

Bij zijn huwelijk is hij in de Berthoflos komen wonen, in de volksmond beter bekend als «de Ketse». Daar heeft hij vele jaren doorgebracht, gelukkig met zijn vrouw en zoon. Zijn grote liefde ging ook en vooral uit naar zijn schoondochter en zijn drie kleinkinderen. Zij hadden een grote plaats in zijn hart.

Samen met zijn familie had hij nog vele jaren gelukkig kunnen zijn met datgene wat het leven te bieden heeft. Een jaar geleden echter waren er tekenen dat het anders zou verlopen dan gepland. Maanden van over en weer rijden naar het ziekenhuis. Tot het laatste bleef hij hopen

op beterschap, op genezing. Maar soms is de strijd te ongelijk.

Wij leggen de overledene in de handen van de Heer en bidden :

Heer, onze God,

Gij hebt aan Omer het leven gegeven.

Wij bidden U,

neem de overledene nu op in Uw Hemels Koninkrijk waar alleen maar vreugde is en blij geluk.

Schenk hem vergiffenis voor de tekorten in zijn leven en beloon hem voor al datgene wat hij aan goeds gedaan heeft.

Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Beste echtgenote, van harte dank voor de jaren dat wij mochten samen zijn. Het was goed.

Beste Kinderen, dank voor uw genegenheid en voor de zorgen die u samen met moeder aan mij besteedde. Mijn lieve kleinkinderen, graag had ik u verder zien opgroeien om een beetje te mogen delen in datgene wat het leven u zou brengen. Het is anders verlopen.

In volle aanvaarding vouwen wij de handen en bidden :

Heilige Maria, moeder Gods,

bid voor ons, arme zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis : zaterdag 17 november 1990 om 8.30 u.

De families VAN DER STEEN, KINT,
VAN OYCKE en VAN DEN BOSSCHE.

danken U voor uw gebed en blijken van genegenheid en medevoelen.

Druk Van Ruyskensvelde, Godveerdegem