

Moget Gij, o Heer, hem waardig vinden om naar
Uwe heilige woonstede op te gaan ; hij heeft im-
mers de wegen der gerechtigheid bewandeld !



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

Petrus-Joannes Van der Steen

Lid van den Bond van het H. Hart

geboren te St-Martens-Bodegem, den 28 December 1880
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 22 Mei 1943,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was een man met een vurig geloof, met hert
en ziel verkleefd aan zijn heiligen godsdienst, vol
iever in het vervullen zijner christelijke plichten :
door de goedheid van zijn hart en zijn bereidwil-
ligheid om diensten te bewijzen, had hij de achting
en de genegenheid van iedereen verworven, daar-
om zal zijn gedachtenis in zegen blijven bij allen
die hem gekend hebben.

Beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten,
ik sterf maar mijne liefde jegens u sterft niet, ik zal
u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde altijd
bemind heb, ik bedank u voor de groote genegen-
heid die gij mij altijd betoond hebt, gij hebt mij met
zoo veel goedheid verzorgd en zoo veel voor mij ge-
daan, de goede God roept mij tot een beter leven
in het Hemelsch Vaderland.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
heeft plaats gehad in de parochiale kerk van
St-Martens-Bodegem, op Dinsdag 25 Mei, te 10 u.

Ch. Schoukens, grafmaker, St-Martens-Bodegem.

Mijnheer en Mevrouw Petrus HUYBRECHTS-VAN DER STEEN ;

Mijnheer Joseph VAN DER STEEN ;

Mijnheer en Mevrouw Philemon VAN DER STEEN-VAN HUMBECK ;

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf VAN DER STEEN-DE ROM ;

Mijnheer en Mevrouw Armand TANGHE-VAN DER STEEN en hun kinderen
Raymond, Marie-Louise en Omer,

danken U voor uwe blijken van genegenheid en gebeden.