

Waarom, o God, ons albehoeder  
Zo plots ons onder 't wee gedrukt ?  
Waarom, o Heer, hebt G' haar  
Zo plots aan onze liefde ontrukkt ?  
Maar, Heer, zoals het U behaagde, is het geschied  
Uw heilige Naam zij gezegend...



Gedenk in uw gebed de ziel van  
MEVROUW

## Albertine VAN DER STICHELEN

echtgenote van de Heer  
Cyriel VAN DEN HAESEVELDE

geboren te Mater op 24 december 1903 en door  
een tragisch ongeluk uit dit leven gerukt te St.  
Maria-Horebeke op 5 oktober 1967,

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Waarom....? Diep-menselijke en pijnigende  
vraag, waar slechts één antwoord op is, maar  
dan ook een antwoord dat met eenvoudig en groot  
geloof kan en moet gegeven worden : "Heer, zo-  
als het U behaagde is het geschied ; Uw heilige  
Naam zij gezegend..."

Want "God is Liefde, en wie in de Liefde blijft,  
blijft in God en God in hem." (I Joh. 4, 16)

Het was die gelovige liefde, die de kracht en  
het richtsnoer was van de dierbare overledene,  
het geheim van de schoonheid van haar inzichten  
en van de trouw aan haar plicht. Trouwe, toe-  
gewijde liefde tegenover haar echtgenoot voor wie  
zij alles was en deed ; liefde voor haar familie in  
trouwe band ; liefde en goedheid en mildheid  
tegenover de naaste. In die liefde putte zij in  
Kristus Jezus onze Heer.

Beminde echtgenoot, het afscheid is zo onver-  
wacht en zo tragisch. Welk zwaar offer vraagt  
God van U. Spreek ook uw "fiat" uit naar het  
voorbeeld van Jezus en Maria : "Uw H. Wil ge-

schiede". Bid tot uw hemelse Vader en Meester.  
Ik ga nu heen, maar wij blijven verenigd door  
de banden van onze nooit te breken liefde. Van  
uit de Hemel blijf ik voor u zorgen en u steunen.  
Bid gij voor mij.

Dierbare familie, onze familie wordt geweldig  
geslagen keer op keer. Hoe erger, hoe meer uw  
geloof en vertrouwen moet gericht zijn op God,  
ons aller Vader, die u nooit zal verlaten. Moge  
de familieband er steeds sterker door worden.  
Vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste vrienden en kennissen, vaart allen wel.  
Moge mijn heengaan U diep ingeprent blijven.  
Tot weerziens ; bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

O.L.Vr. van de H. Rozenkrans, b.v.o.

De Heer Cyriel VAN DEN HAESEVELDE,  
De families VAN DER STICHELEN, VAN DEN  
HAESEVELDE, REYNAERT en DE SCHAM-  
PHELAIRE.

betuigen hun oprechte dank voor Uw blij-  
ken van deelneming en gebeden.

---

Uitg. H. Bauters, Koster, St.-Maria-Horebeke